

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ Τέως ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ του «Δικτύου Εθελοντών Δήμου Ρεθύμνου»

Στο πλαίσιο του «Δικτύου Εθελοντών Δήμου Ρεθύμνου», που είχα την τιμή να διοργανώσω και να συντονίσω τα έτη 2007-2009, με τη συμπαράσταση του Δήμου Ρεθύμνου και με την ενθάρρυνση και συμμετοχή πολλών συμπολιτών, διοργανώσαμε πολλές εκδηλώσεις, τακτικές συναντήσεις συζητήσεων στο Λαογραφικό Μουσείο στην οδό Κριτοβουλίδου, ιστοσελίδα στο διαδίκτυο (www.ethelo.gr), συχνή αρθρογραφία στις εφημερίδες, με κορυφαία εκδήλωση της όλης εθελοντικής μας προσπάθειας τους «Ανοιχτούς Κύκλους Προβληματισμού και Παρέμβασης» σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Τον Οκτώβριο του 2007 ως συντονιστής του «Δικτύου Εθελοντών Δήμου Ρεθύμνου» προσκάλεσα τους διδάσκοντες της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών να συμμετάσχουν ενεργά στους «Ανοιχτούς Κύκλους Προβληματισμού και Παρέμβασης» ως ένα ανοιχτό σε όλους πεδίο διαλόγου μεταξύ Πανεπιστημιακών δασκάλων και πολιτών για τη σύσφιξη των σχέσεων του Πανεπιστημίου και της πόλης του Ρεθύμνου. Με την παρότρυνση και βοήθεια του Μηνά Σαματά, αναπληρωτή καθηγητή στο Τμήμα Κοινωνιολογίας, υπήρξε άμεση ανταπόκριση από τον Κοσμήτορα της Σχολής κύριο Αθανάσιο Παπαδόπουλο και μιας ομάδας καθηγητών της Σχολής, οι οποίοι πρόθυμα και εθελοντικά πραγματοποίησαν τον Πρώτο Ανοιχτό Κύκλο Διαλέξεων, υπό την αιγίδα και την υποστήριξη του Δήμου Ρεθύμνου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ως ένα ιδιαίτερα συμβολικό τόπο δημοκρατικού διαλόγου. Η πανθομολογούμενη επιτυχία της πρώτης κοινής μας αυτής προσπάθειας έβαλε τις βάσεις για την καθιέρωση των Ανοιχτών Διαλέξεων ως διαρκούς θεσμού με εναλλαγή θεματικών κύκλων ανά Σχολή σε κάθε ακαδημαϊκό έτος, ανοιχτών σε όλους τους διδάσκοντες και σ' όλους τους πολίτες. Κατόπιν προσκλήσεώς μου στους κοσμήτορες της Φιλοσοφικής Σχολής και της Σχολής Αγωγής ακολούθησαν άλλοι δύο Ανοιχτοί Κύκλοι Προβληματισμού και Παρέμβασης, και είναι προφανής η ικανοποίησή μου διότι έχει γίνει πια θεσμός για την πόλη και τις Σχολές του Πανεπιστημίου στο Ρέθυμνο.

Άσχετα από την προσωπική μου συμμετοχή, πιστεύω ότι ο σπόρος που ρίξαμε το χειμώνα του 2007 θα συνεχίσει να καρπίζει, υλοποιώντας τον στόχο μας, που είναι υψηλός και εντελώς απαραίτητος: Να ενισχυθούν οι δεσμοί του Πανεπιστημίου μας με τους ενεργούς πολίτες του Ρεθύμνου, να δημιουργηθεί ένα ανοιχτό πανεπιστήμιο που θα αγκαλιάζει ολόκληρη την πόλη και το νομό και θα δίνει πνευματική τροφή προβληματισμού και παρέμβασης σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες, οι οποίοι επιτρέψτε μου να πιστεύω ότι διψούν για παρόμοιες γνήσιες και ανιδιοτελείς προσπάθειες.

Θεωρώ σημαντική την παρούσα έκδοση των διαλέξεων του Πρώτου Ανοιχτού Κύκλου Προβληματισμού και Παρέμβασης που δίνει την δυνατότητα όχι μόνο σ' αυτούς που παρακολούθησαν τις διαλέξεις, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη να τις διαβάσει στο σύνολό τους αποκομίζοντας χρήσιμες γνώσεις κριτικής σκέψης και προβληματισμού. Χαιρετίζοντας λοιπόν την έκδοση αυτή αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και τους εκλεκτούς ομιλητές κάθε έναν και κάθε μία χωριστά για τη συμβολή τους στη διοργάνωση και ολοκλήρωση του Πρώτου Κύκλου Ανοιχτών Διαλέξεων, τον επιμελητή της έκδοσης αυτής κύριο Μηνά Σαματά, αλλά και το Δήμο Ρεθύμνου και τους χορηγούς της έκδοσης,

Μανόλης Καλλέργης – γιατρός –
τέως Διοργανωτής και συντονιστής
του «Δικτύου Εθελοντών Δήμου Ρεθύμνου» 2007-2009.