

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 2 ½ - 4 ΕΤΩΝ

ΓΛΩΣΣΙΚΗ – ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ Ή ΦΩΤΑ – Η ΒΑΠΤΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Παρακάτω θα βρείτε πληροφορίες και υλικό για μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της Ορθοδοξίας την **Θεοφάνεια** καθώς εκείνη την ημέρα εμφανίστηκε ο **Τριαδικός Θεός** (Πατήρ – Υιός και Άγιο Πνεύμα).



Ιωάννης ο Βαπτιστής

Τα χρόνια περνούσαν.

Τότε ένας άνθρωπος πήγε να ζήσει στην έρημο.

Ήταν ένας προφήτης που τον έλεγαν Ιωάννη Βαπτιστή.

Οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ και όλη η Ιουδαία
πήγαιναν σ' αυτόν για να τους βαπτίσει

στα νερά του Ιορδάνη ποταμού,

και να του εξομολογηθούν τις αμαρτίες τους.

Ο Ιωάννης τους έλεγε:

– Θα έρθει κάποιος

που θα είναι πιο ισχυρός από μένα.

Εγώ σας βαπτίζω με νερό.

Εκείνος, όμως, θα σας βαπτίσει με το Άγιο Πνεύμα!

Μια μέρα, ο Ιησούς ήρθε και Αυτός

να βαπτιστεί από τον Ιωάννη.

Όταν ο Ιησούς βγήκε από το νερό,

οι ουρανοί άνοιξαν

και το Άγιο Πνεύμα κατέβηκε με μορφή περιστεριού

και στάθηκε πάνω απ' το κεφάλι Του.

Συγχρόνως ακούστηκε μια φωνή που έλεγε:

– Είσαι ο Υιός μου ο αγαπητός.

Σ' Εσένα έδωσα όλη μου την αγάπη.

Το Άγιο Πνεύμα οδήγησε τον Ιησού στην έρημο.



Ήδη και έθιμα για τα Φώτα

Η Βάπτιση του Χριστού

Τη βάπτιση του Χριστού τη γιορτάζουμε στις 6 Ιανουαρίου και την ονομάζουμε Φώτα ή Θεοφάνια, επειδή εκείνη τη μέρα φανερώθηκε ολόκληρη η Αγία Τριάδα, ο Θεός (δηλαδή ο Πατέρας), ο Πως (δηλαδή ο Χριστός) και το Άγιο Πνεύμα (με μορφή περιστεριού).

Όταν ο Χριστός έγινε 30 χρονών, πήγε στην έρημο της Ιουδαίας για να βαπτιστεί στον ποταμό Ιορδάνη από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Ο Ιωάννης, μόλις τον αντίκρισε, κατάλαβε ότι αυτός είναι ο Μεσσίας που από χρόνια περίμενε και του είπε: «Κύριε, έχω ανάγκη να βαπτισθώ από Εσένα και Συ έρχεσαι σε μένα». Ο Ιησούς όμως του απάντησε: «Ιωάννη, αυτό είναι το θέλημα του Πατέρα μου».

Αμέσως ο Ιωάννης υπάκουσε και βάπτισε τον Ιησού στα νερά του Ιορδάνη. Τη στιγμή, όμως, που βαπτιζόταν ο Ιησούς, άνοιξαν οι ουρανοί και ακούστηκε η φωνή του Θεού, που έλεγε: «Αυτός είναι ο αγαπημένος μου Πως». Τότε το Άγιο Πνεύμα με μορφή περιστεριού κατέβηκε και πέταξε επάνω από το κεφάλι του Χριστού, για να πάρει και αυτό μέρος στη σπουδαία αυτή στιγμή.

Στις εκκλησίες τη μέρα αυτή γίνεται ο αγιασμός. Δηλαδή ο ιερέας αράζει νερό μέσα σ' ένα μεγάλο δοχείο και οι χριστιανοί παίρνουν λίγο αγιασμένο νερό, που το λένε «αγιασμό», και πίνουν από λίγο κάθε πρωί στο σπίτι τους για να αγιαστούν και οι ίδιοι. Όπου υπάρχει θάλασσα ή ποτάμι ο ιερέας ρίχνει ένα σταυρό στα νερά και μερικοί βουτούν στα νερά και τον φέρνουν, για να πάρουν την ευλογία του ιερέα.

Τα Φώτα είναι μια πολύ ωραία γιορτή. Πηγαίνουμε στην εκκλησία μόλις χτυπήσει η καμπάνα. Στα μέρη όπου υπάρχουν νερά, ποτάμια, λίμνες, μεγάλες δεξαμενές, όλος ο κόσμος μαζεύεται εκεί. Αν μάλιστα στις πόλεις υπάρχει θάλασσα, τότε όλα τα πλεύμενα είναι στολισμένα με σημαίες και εικόνες του Χριστού και του Ιωάννη του Προδρόμου που Τον βαφτίζει.

Στα μέρη όπου τα νερά είναι μακριά, στήνουν έξω από την εκκλησία μια εξέδρα και βάζουν επάνω την κολυμπήθρα για τη βάπτιση του Χριστού. Φυσικά τη γεμίζουν με νερό, και αυτό το νερό που το αγιάζει ο παπάς με το σταυρό του Χριστού το λένε «ο μεγάλος αγιασμός». Όμως «μεγάλος αγιασμός» έχουν και στις εκκλησίες που είναι κοντά στα νερά. Παίρνουν οι άνθρωποι το αγιασμένο νερό σε μπουκαλάκια, το πηγαίνουν στο σπίτι τους και το φυλάνε στα εικονίσματα όλο το χρόνο για γιατρικό.

Έτσι λοιπόν, όλοι πηγαίνουνε στην κοντινότερη θάλασσα, στη λίμνη, στο ποτάμι. Μπροστά οι παπάδες με τις εικόνες και τα παιδιά με τα εξαπτέρυγα και πίσω όλος ο κόσμος. Εκεί περιμένουν τα παλικάρια, με το μαγιά τους μόνο, και όταν ο παπάς αρχίζει να ψέλνει το «Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου

Σου Κύριε» και ρίχνει το σταυρό στο νερό, πέφτουν αμέσως και τα παλικάρια να τον βγάλουν έξω. Συνήθως έχει κρύο. Χειμώνας βλέπετε... Πολλές φορές βρέχει και χιονίζει. Είναι όλα κρύσταλλα. Όμως τα παλικάρια πάντοτε πέφτουν στο νερό και βγάζουν το σταυρό. Κι όλα τα πλεύμενα σφυρίζουν και ο παπάς ευλογεί τον κόσμο και ύστερα... Αχ! Ύστερα βγαίνει ο παπάς με την αγιαστούρα του, που είναι ένα ματσάκι από βασιλικό ή και δεντρολίβανο, το βουτάει στον αγιασμό που τον κρατάει ένα παιδί σε ένα δοχείο και ραντίζει τους ανθρώπους, τα σπίτια, τα χωράφια, τους κήπους, όλα. Πα να έχουν υγεία και ευτυχία οι άνθρωποι και τα καλά τους.

Με αυτά και μ' άλλα τελειώνουν οι μεγάλες γιορτές, τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά. Και μην ξεχάσετε να πείτε «Χρόνια πολλά» στο Φώτη, τη Φωτεινή, τη Φωτούλα. Από αύριο αρχίζει το σχολείο. Α!... Ξεχάσαμε τη γιορτή του Αϊ-Πάννη μετά τα Φώτα. Κι έχουμε ένα σωρό Πάννηδες και Ιωάννες να τους πούμε «Χρόνια πολλά». Όλη η Ελλάδα είναι γεμάτη από Πάννηδες και Ιωάννες. Δεν προφταίνουμε ν' αγοράζουμε δώρα. Τα ζαχαροπλαστεία και τ' ανθοπωλεία κά- νουν «χρυσές» δουλειές.





Τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδας

Πατήρ

Άγιο
Πνεύμα

Υιός



ΦΩΤΑ ἢ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ



***ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑ!!!
ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΣΤΟΥΣ
ΚΑΝΟΝΙΚΟΥΣ ΜΑΣ ΡΥΘΜΟΥΣ!!!***

***ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ Η ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ
ΑΙΣΙΟΔΟΞΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ!!!***